

Speech gericht aan André Ottenhoff bij het verlenen van het erelidmaatschap van de Weesper Schaakclub tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op 24 september 2024, uitgesproken door aftredend secretaris Han Hilders.

Beste André,

Toen wij het 100-jarig bestaan van de WSC vierden opperden de oud-voorzitters Ariën Hooimeijer en Andries van Dulken om jou, André, te benoemen tot erelid. Dit bracht een balletje aan het rollen. Als bestuur namen wij deze suggestie serieus in overweging. Wij hebben het eerst aan de leden voorgelegd, die in grote getale hiermee instemden. Ik wil eerst deze voordracht motiveren.

André, je bent lid van de WSC sinds november 1976. Je was al snel actief bij de jeugd in diverse vormen. Sinds seizoen 1978-1979 was je 8 jaar voorzitter jeugd. Je hebt die rol actief vervuld, onder andere door ook bij het organiseren van het schoolschaken te assisteren. Na een gesprek met Gerard Driessen, die jeugdtrainer was bij Oosten-Toren, is in 1980 ook het gezamenlijk jeugdschaaktoernooi ontstaan. Dit toernooi leeft nu nog voort als een succesvolle samenwerking met Oosten Toren, waar ook MSK zich bij aangesloten heeft. André, je bent sinds een aantal jaren ook weer actief als jeugdtrainer, of trainer, zoals de zojuist benoemde jeugdvoorzitter Harold zou zeggen.

Vanaf seizoen 1995-1996 was je 11 jaar voorzitter. Je trad af in augustus 2006. In seizoen 2016-2017 was je vicevoorzitter tijdens het voorzitterschap van Michel Weenink. Door ziekte kon Michel zijn voorzitterschap niet volledig invullen en werd dus ook veel op jou gesteund. In seizoen 1995-1996 was je 1 jaar waarnemend penningmeester. Dat bleek een voorproefje, want vanaf seizoen 2010-2011 tot heden ben je penningmeester. Ook hier vervul je deze rol proactief. Je organiseert ieder jaar de Rabo clubactie haalt daarmee een belangrijk deel van de clubinkomsten binnen. Mede daardoor is de contributie al vele jaren maximaal 100 euro.

In 2001, gedurende je periode als voorzitter, werd je ook 25 jaar lid. Het is gebruikelijk dat leden dan een erespeld of trofee krijgen en een toespraak van de voorzitter. Omdat je toen zelf voorzitter was is die toespraak er nooit gekomen.

André, je was naast deze bestuurstaken ook actief betrokken bij allerlei andere zaken. Ik noem er hier een aantal. Je haalde mij (Han) op om naar de schaakclub te gaan als Klaas Siewertsen dat niet kon doen. Je verzorgde de bar gedurende vele jaren, tot Peter Clemens dit over nam in 2022, die in 2023 weer door Peter Huisman werd opgevolgd. Je was de auteur van het 100-jaar WSC jubileum boek. En tenslotte, je was trekker van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp sinds de 3<sup>e</sup> editie in 1981. Je vervulde hier diverse functies, zoals voorbereiding, inschrijving, wedstrijdleiding, prijsuitreiking en verslaglegging.

De WSC kent 4 ereleden. Drie daarvan, waaronder jouw vader Thijs Ottenhoff, zijn inmiddels overleden. Bertus Vossepoel is het enige nog levende erelid. Motivaties voor een erelidmaatschap waren eerder dat iemand 30 jaar actief betrokken was in diverse club functies, waaronder bestuurslid. Die 30 jaar heb je inmiddels ruim overschreden, waarbij je ook vaak meerdere functies tegelijk hebt vervuld, net als Bertus. Dat vrijwilligerswerk deed je altijd met een positieve instelling. Typend is de opmerking op het einde van het Open Kampioenschap van de Stad Weesp "dat het weer een gezellige middag was met weinig incidenten".

Een benoeming tot erelid is altijd een precare zaak, want je negeert daarbij altijd de activiteiten van andere leden die ook vele jaren betrokken zijn bij de WSC en vrijwillig veel tijd besteden aan de club. Waarom zou je iemand die bijvoorbeeld 1000 uur aan vrijwilligerswerk heeft besteed in het zonnetje

zetten en de twee anderen die ieder 500 uur hebben besteed niet? Laat iedereen zich dus realiseren dat de Weesper Schaakclub niet alleen bestaat dankzij haar ereleden maar dankzij *alle* leden die iets doen voor de club, hoe klein dat ook maar mag lijken. Ook is het voor de relatief kleine club die de WSC momenteel is een financiële aderlating om een trouw contribuerend lid te verliezen door hem te benoemen als erelid. Als penningmeester zou jij ongetwijfeld tegen je benoeming tot erelid zijn 😊. Met deze kanttekeningen willen we jou nu toch, namens een meerderheid van de leden, per acclamatie benoemen tot erelid van de Weesper Schaakclub.

(Terwijl de leden een staande ovatie geven, overhandigt erelid Bertus Vossepoel de trofee behorende bij het erelidmaatschap. Aantredend secretaris Michiel Harmsen overhandigt als cadeau een schaaklitho en een bos bloemen.)