

Hallo allemaal,

Wat leuk om te gast te zijn op dit jubileumfeest, hier in Het Lichthuis. En wat een eer om als bestuurder van Weesp ook iets te mogen zeggen.

De Weesper Schaakclub bestaat 100 jaar, en ik wil alle leden van harte feliciteren met deze prachtige, en ook bijzondere mijlpaal. want 100 worden, dat is maar weinig mensen gegeven, en ook maar weinig verenigingen!

Het begon allemaal met de Weesper K. Bergsma. Zijn voornaam heb ik niet kunnen vinden: dat vonden ze minder belangrijk in die tijd. Maar hij was destijds een van de sterkste schakers van Nederland. Op een zaterdagavond in oktober organiseerde hij hier in Weesp, in het gebouw van *den Handeldrijvende Middenstand*, een 'simultaanseance' tegen 25 Weesper schakers.

De Gooi en Eemlander schreef erover: "Het was jammer dat sommige spelers, nadat door hen reeds een zet was gedaan, welke alle kans op winnen uitsloot, nochtans doorspeelden, waardoor de kranige schaker, die de seance gaf, nodeloos verplicht werd, zich aan een dergelijke partij verder te vermoeien. Dientengevolge werd het kwart voor 12, aler de seance ten einde was."

Voor Bergsma maakte het niet veel uit. Hij won 19 van de 25 partijen, en had daarna ook nog de energie het initiatief te nemen voor de Weesper Schaakclub. Spontaan meldden zich 27 schakers.

De officiële oprichting volgt een week later, vandaag precies honderd jaar geleden. De heer Speets wordt de 1^e voorzitter, het gebouw van de Handeldrijvende Middenstand wordt het eerste clublokaal, en het eerste verenigingsjaar wordt afgesloten met 41 leden.

Het is een begin van een geschiedenis met veel ups en downs, zoals dat gaat met levendige verenigingen, en zoals je kunt lezen in het jubileumboek *De Weesper Schaakclub door de jaren heen*, dat straks wordt uitgereikt.

In de jaren dertig was er een tijd dat er slechts 4 leden over waren, en dat de club bijna ten onder ging. Er was eens brand in het clubgebouw, meerdere malen gedoe in het bestuur, een enkele keer zelfs om een fles wijn.

Maar er waren gelukkig ook periodes van bloei, van grote schakers, sportieve successen en belangrijke toernooien, en natuurlijk van mooie simultaanseances, in de goede traditie van die avond in oktober 1923.

Lieve mensen,

Precies honderd jaar na de oprichting bestaat de Weesper Schaakclub nog steeds, en dat is heel bijzonder.

De Weesper Schaakclub is een gezonde, gerespecteerde en actieve vereniging.

Bijzonder kwiek voor een 100-jarige ...

Weesp is trots op haar oudste sportvereniging.

Weesp is trots op haar schaakclub.

En daarom is het me een genoegen nu aan uw voorzitter de Koninklijke Erepenning te mogen uitreiken.

Van harte gefeliciteerd, en op naar de volgende 100 jaar.